



Iedereen is Welkom!

# PESTA RAKYAT INDONESIA

5 maart 2011

Tijd: 13.00 tot 17.00

*Een Indonesische culturele dag*

Optredens van Indonesische dansen... *Tari Merak, Tari Pendet, Poco-Poco en  
nog veel meer*

Modeshow van verschillende klederdrachten...

Klassieke Javaanse Massage... *informatieve uitleg en workshop*

De dans Poco-Poco leren...

Lekkere Indonesische hapjes... *Loempia, Lemper, Kroket, Risoles, Lapis,  
Spekkoek, Sponscake, Martabak, en  
nog veel meer*

Locatie:

**De Vroone**

**C.D. Vereekstraat 74**

**4421 CE Kapelle (Zeeland)**



De opbrengst gaat naar een goed doel \*

\* De opbrengst van deze culturele dag gaat naar een organisatie in Bantul (Yogyakarta, Indonesië), die jonge moeders (tieners) of ongehuwde en alleenstaande vrouwen die ongewenst zwanger zijn geworden, opvangt en ondersteunt

Georganiseerd door Stichting Curahan Hati  
Contactpersoon: Mie Tie Tio, 06 30 87 09 31